

Welkom

Zingen: Evangelische Liedbundel 218: 1, 2 en 3

- | | |
|--|---|
| <p>1. Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.</p> <p>3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.</p> | <p>2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.</p> <p>Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!</p> |
|--|---|

Zingen: Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan | Opwekking 249

- | | |
|---|--|
| <p>1. Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt Uw wegen
bekend.</p> <p>2. Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons
sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.</p> | <p><i>Refrein</i>
Samen op weg gaan, dat is ons gebed
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.</p> <p><i>Refrein</i></p> |
|---|--|

Zingen: Psalm 25: 2 en 3 The Psalm project

- | | |
|---|---|
| <p>Heer, ai, maak mij Uwe wegen
Door uw woord en Geest bekend.
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G'Uw treden wendt,
Leid mij in Uw rechte leer,
Laat mij trouw Uw wet betrachten;
Wat U bent mijn heil, o Heer,
'k Blijf U al den dag verwachten.</p> | <p>Denk, aan 't vaderlijk meedogen.
Heer, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend'lijk ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet,
Van mijn onbedachte jaren,
Heer die al mijn ontrouw ziet,
Wil mij in Uw goedheid sparen.</p> |
|---|---|

Gebed en Bijbellezing

Zingen: Tienduizend redenen | Opwekking 733

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel, O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam,
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Refrein 2x

Verheerlijkt Zijn Heilige naam

Zingen: Heer wijs mij Uw weg | Opwekking 687

1. Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,
spreek door Uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4. Heer, toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft
toon mij dat Christus
Heel de weg gelopen heeft

Kindermoment

Zingen: Jona, Jona ga naar Ninevé

1. Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik wil niet'.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar Jona die zei: 'Nee'.
'Ik wil niet naar die nare stad,
de mensen daar die kunnen me wat',
zei Jona en hij ging op pad
tot hij een schip gevonden had
dat voer naar Tarsis over zee
en niet naar Ninevé.
2. Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik wil niet'.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar God ging met hem mee.
Hij stuurde 't schip in een orkaan
en de mensen riepen 'Wij vergaan'.
En ach, het lot wees Jona aan
die zei: 'Ik heb wat doms gedaan.
Ik wou niet luisteren naar Gods woord,
gooi mij maar overboord'.
3. Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik wil niet'.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Maar daar zwom een vis in zee
die lustte Jona al te graag.
Drie dagen zat hij in zijn maag
daar riep hij: 'Heer, U zij geloofd,
ik zal doen wat ik heb beloofd'.
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
en spuugde hem aan land.
4. Jona, Jona, ga naar Ninevé.
'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé.

Jona, Jona, ga naar Ninevé.
'Ik ga al'.
Jona, Jona ga naar Ninevé.

Ik ga naar Ninevé.

Zingen: Jezus is de goede herder

Refrein

Jezus is de goede herder. Jezus Hij is overal.

Jezus is de goede herder, Brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schapjes,
die de heer bij name kent.
2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet Zijn schapjes niet.

Refrein

Refrein

Uitleg thema: **Wegwijs**

Luisterlied: Als ik naar de bergen kijk (Sela)

Zingen: God wijst mij een weg | Opwekking 429

Refrein

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis –
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein

Zingen: Zegenlied | Opwekking 710

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij
verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Refrein 1

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor
mij.

2. Zegen ons waar we in geloof voor
leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde
geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Refrein 2

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Afsluiting